



Welkom aan boord van de Omiros of Osiris

Je hebt al uitleg gekregen over het reilen en zeilen aan boord. Dit document helpt je om de "huis etiquette" nog eens na te lezen en niet te vergeten. Zo zorgen we samen ervoor dat je een onvergetelijke zeilvakantie gaat beleven.

Aan dek:

- Op de boot dragen we geen schoenen, die ook aan de wal zijn gedragen. We willen het dek schoon houden en voorkomen dat het teakdek beschadigd. Schoenen die je aan wal draagt kunnen stenen aan boord brengen, dit willen we voorkomen
- Berg je schoenen op in de schoenenbak, deze is te vinden op het achterdek aan de rechterkant. Zo heb je je schoenen snel bij de hand als je aan land wilt gaan.
- Sluit de kleppen a.u.b. zachtjes, zo voorkom je dat het materiaal wordt beschadigt
- Loop zachtjes over het dek, niet stampen
- Voor je veiligheid vooral tijdens het varen, hou je altijd met een hand vast wanneer je je verplaatst.
- Aan boord mag **alleen** op het achterdek worden gerookt
- Gooi niet zomaar dingen over boord, we willen het milieu zo goed mogelijk beschermen en voorkomen dat niet afbreekbare dingen in het water belanden.

In de kombuis:

- In de ochtend staat er een ontbijt buffet voor je klaar, nadat iedereen heeft genoten van een stevig ontbijt, doen we gezamenlijk de afwas. Let hierbij vooral alvast er op dat alle losstaande voorwerpen zeevast worden opgeborgen.
- laat tijdens het afwassen niet het water nodeloos lopen, maar vul de wasbak eerst.
- Water uit de watertank wordt gebruikt om te koken, maar is niet bijzonder smakelijk om ongekookt te drinken. Hiervoor raden we je aan om het fles water te drinken dat wij voor je hebben meegenomen.
- Wij hebben aan boord een kookboek, waarin iedereen zijn beste recepten mag achterlaten.
- Meestal wordt er door de crew en de opvarenden samen een warme uitgebreide lunch klaar gemaakt. We gaan dan voor anker in een baaitje zodat het schip stil ligt. Voor en na de lunch is dan meestal tijd om te zwemmen
- Als we echter een lange zeiltocht voor de boeg hebben, zullen we het moeten doen met een lunch op zee.
- Gedurende de zeiltocht is iedereen vrij om water, frisdrank, thee, koffie, fruit en of een tussendoortje te pakken. Indien je graag iets zou willen nuttigen wat niet (meer) aan boord is, geeft dit dan door aan de schipper, hij/zij zal hier bij de volgende shopping ronde rekening mee houden.

In je hut:

- Je hebt aan boord minder ruimte dan je gewend bent, berg daarom zoveel mogelijk in de kasten op, zodat je vrij kunt bewegen. (s 'nachts kan je je tassen op de bank in de salon kwijt, berg deze over dag op je bedop)
- In de badkamer kan je je toilet spullen het beste in de spiegelkast bewaren
- Je kan aan boord douchen, echter willen wij ook water besparen. Douche alleen aan boord wanneer we niet aan wal kunnen douchen (in de meeste Marina's en dorpjes waar wij liggen, kan je douchen). Nadat je gedoucht hebt, moet je het water afpompen. Hiervoor vind je aan je wasbak een knopje, doet dit a.u.b. wanneer de motor loopt, om elektriciteit te besparen.
- Je kan na het zwemmen ook op het achterdek douchen.
- De Wc's: Gooi a.u.b. geen wc papier of andere voorwerpen in de wc, anders verstopt deze. Gebruik hiervoor de daarvoor bestemde prullenbakken. Deze zijn onder de wasbak opgeborgen. Prullenbak vol? Je kan deze in de meeste Marina's en dorpjes legen.
- Pomp de WC goed door en altijd weer op de sluitstand zetten
- We hebben maar beperkt water aan boord, laat daarom niet tijdens het tandenpoetsen het water zomaar lopen.



Ready to sail? Als we de zee op gaan is het belangrijk om alles zeevast te maken

- check of alle ramen dicht zijn, we willen niet dat je aan de einde van de dag een waterbed hebt.
- check ook in de badkamer of alle ramen dicht zijn en dat je alle losse dingen in de spiegelkast hebt gedaan (je wilt natuurlijk niet je tandenborstel of dagcrème uit de wc vissen).
- Zorg ervoor dat de deuren gesloten zijn of op het haakje worden gezet tijdens het varen
- kijk ook even of in de kombuis alle kasten dicht zijn en alle voorwerpen goed zijn vast gemaakt.
- Voordat wij de eerste keer uitvaren ontvang je ook uitleg over zwemvesten aan boord, reddingsboot en wat te doen in een nood situatie. Hiervoor is ook een separaat document beschikbaar.
- voordat we uitvaren check dat de hendel van de wc links staat

Tijdens het varen:

- Tijdens het varen mag je zelf sturen, helpen de het hijsen en strijken van de zeilen, aan de winches draaien en in baaitjes helpen met het ankeren. Echter laat je altijd eerst door een van de Crew leden uitleggen hoe iets werkt. Zo zeil je actief, maar veilig mee!
- We maken zelden mee dat iemand zeeziek wordt, maar is dit het geval, ga dan op het achterdek of aan de lei kant van het schip zitten. Zeeziekte wordt over het algemeen binnen in de boot erger. Houd je altijd met een hand vast.
- Drink veel water. Het is heet en de zon is meedogenloos, door de wind voel je dit niet altijd even goed.
- Om de veiligheid aan boord te borgen mag er alleen tijdens de lunch en de "happy hour", wanneer we voor anker of aan de wal liggen, alcohol worden gedronken.
- Wil je meer leren over navigeren? de skipper vertelt je graag meer over navigeren en het gebied waar wij in varen.

In de haven/aan de wal:

- voordat wij aanmeren hangen wij de fenders uit, strijken we de zeilen en schikken we de lijnen. We leggen alvast de landvasten klaar, zodat we klaar zijn om veilig aan te meren.
- Omdat er veel boten in een haven navigeren, kan het voorkomen dat het even wat hectisch aan boord is. Blijf dan vooral zitten, en volg de aanwijzingen van de Crew op. Zo ben je klaar om te helpen indien nodig, maar sta je ook niet in de weg.
- Verlaat het boot pas als we vast liggen en de plank veilig is klaar ligt.
- Houd rekening met de passagiers op andere boten, respect voor elkaar is heel belangrijk. Als wij s-avonds van een feest terug komen veroorzaak dan geen geluidsoverlast
- Soms gaan ook medepassagiers eerder naar bed. Lopen over dek en beneden is erg gehorig, let er op dat je niet te hard stampet.

Algemeen: Wil je op een romantische avond in een eenzaam baaitje niet zonder muziek en licht komen te zitten?

Let dan op je **elektriciteitsverbruik** vooral wanneer wij niet op de motor varen of niet aan de walstroom liggen. Wanneer wij zeilen of in een baai liggen is het niet mogelijk om via de stopcontacten je telefoon op te laden. Laat niet onnodig licht branden. Licht, koelkast, radio/mp3/cd-speler, en alle nodige navigatie instrumenten blijven wel lopen, door de accu's die wij aan boord hebben.

Last but not least:

- Geniet van je vakantie
- behandel iedereen zoals je zelf ook wilt worden behandeld
- bij onduidelijkheden altijd vragen om uitleg en niet zomaar zelf aan de slag gaan.